

*Ik ga alvast, want ik ben moe.
Maar weet je wat ik doe?
'k Laat hier en daar een lichtje aan,
dan moet je straks als jij komt
niet door het donker gaan.*

Rik Sprangers

"Heintje"

weduwnaar van
Wis Tilburgs

geboren te Merksplas op 25 december 1939
en omringd door zijn familie
zacht ingeslapen in het woonzorgcentrum
De Wending te Turnhout op 23 november 2016.

Wij nodigen u uit om samen met ons afscheid te nemen tijdens de
uitvaartliturgie met de urne, die plaatsvindt in de St.-Willibrorduskerk
te Merksplas op donderdag 1 december 2016 om 10 uur, waarna
we de urne zullen begraven bij zijn echtgenote op de plaatselijke
begraafplaats.

Samenkomst en gelegenheid tot groeten in de kerk vanaf 9.30 uur.

Er is een gebedswake in de kerk op dinsdag 29 november 2016 om
19.30 uur, waarna er gelegenheid tot groeten is in het funerarium
Verstappen, Kerkplein 1A te Merksplas.

vake en vovo van

Etienne en Anita Peeters-Sprangers

Ludo en Sonja Bols-Sprangers

Kevin Bols en Marisa

Ynez Bols

Nancy Sprangers

Kimberley Horemans en Bjorn

Rudi (†) Sprangers

Tevens delen in dit verdriet:

zijn broers, zussen, schoonbroers, schoonzussen, neven en nichten,
de families Sprangers, Tilburgs, Diels en Brosens.

Dank aan familiehelp, de verpleging van het Wit-Gele Kruis, het
personeel van woonzorgcentrum De Wending te Turnhout voor de
steun en goede zorgen.

Rouwadres: Boskapelstraat 16, 2275 Lille